



Kerk, School en Gezinsdienst.

Op de scholen in Sprang-Capelle hebben de kinderen liedjes gezongen en verhalen gehoord over dankbaarheid. Alles draaide om het Bijbelverhaal van het wonder van de broden – de vijf broden en de twee vissen. Zelf mocht ik op de Koningsschool mee vormgeven aan de Week van de Dankbaarheid. Ik mocht de 14 groepen bezoeken en de kinderen vragen waar ze dankbaar voor zijn. Dit was input voor de viering als afsluiting van die week, die we met een speciaal samengestelde video deden. Op verzoek van de kinderen deed Bennie ook mee. De video is hier nog terug te zien: <https://www.youtube.com/watch?v=PcIp8vmN9Qc>. Ook zondag is de input van de scholen groot: een aantal liedjes komen terug, en een bijzonder wonder... Komen jullie ook?

Inzamelings voor de Voedselbank zondag 5 november

Op de zondag na Dankdag danken we met de kinderen en hun gezinnen voor alles wat we in het afgelopen jaar ontvangen hebben. Dankbaarheid kun je ook handen en voeten geven door iets te delen van wat je hebt ontvangen.

Daarom houden we een inzamelactie voor de Voedselbank. De Voedselbank heeft behoefte aan: rijst, macaroni, spaghetti, houdbare zuivelproducten, vis in blik, koffie, suiker, vlees conserven, rookworsten enzovoort.

Wilt u en willen jullie bijdragen aan deze inzamelactie? Neem je producten dan zondag 5 november mee naar de Kerk, School en Gezinsdienst. Dank je wel.

De diaconie



Voorganger: ds. Otto Grevink
Organist: Cedrik Kerkdijk
Ouderling: Brenda Kerkdijk
Diaken: Robert Nederveen

Orgelspel. Stilte.

Welkom en mededelingen

Samen zingen: 'Dank u voor deze nieuwe morgen' (lied 218)

Bemoediging en groet

Samen zingen: 'Goedemorgen, welkom allemaal' (lied 288)

Gebed om liefde

Samen zingen: 'Zie de zon, zie de maan' (lied 8b)

'Jezus ging naar de overkant van het Meer van Galilea. Een grote groep mensen ging Jezus achterna. Want ze hadden gezien dat hij met zijn wonderen zieke mensen beter maakte' –

Omgekeerd verstoppertje

Samen zingen: 'Dank U wel voor de sterren en de maan'

(<https://www.youtube.com/watch?v=RFbWgIOWyFU>)

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413

b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Bidden

Bijbelverhaal: 'Het wonder van het brood'
(Johannes 6: 1-15)

Samen zingen: "k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God' (Hemelhoog 338)

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabij.

Proeven van het Bijbelverhaal

Verhaal van dominee Otto

Samen zingen: 'Jesus is de Goede Herder'
(Hemelhoog 428)

Jesus is de goede Herder.

Jesus, Hij is overal.

Jesus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

Als je 's avonds niet kunt slapen
en je bang in 't donker bent,
denk dan eens aan al die schapjes
die de Heer bij name kent.

Jesus is de goede Herder.

Jesus, Hij is overal.

Jesus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,

denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schapjes niet.

Jesus is de goede Herder.

Jesus, Hij is overal.

Jesus is de goede Herder,

brengt mij veilig naar de stal.

Samen geven (actie Voedselbank en collecten)

Samen bidden

Samen zingen: 'Ga in vrede'

Ga in vrede, ga in liefde,
ga in de kracht van onze Heer.
Met zijn blijdschap en zijn zegen.
Ga met God, tot de volgende keer.
Dit is mij gebed voor jou,
elke dag steeds weer:

Ga in vrede, ga in liefde,
ga in de kracht van onze Heer.

Met zijn blijdschap en zijn zegen.
Ga met God, tot de volgende keer.

Zegen

Orgelspel

Collecten:

1 Compassion

2 Exploitatie

3 Steuncoll.

Compassion. (*Wij dromen van een wereld waarin kinderen niet meer in armoede leven*).

Extreme armoede maakt kinderen kwetsbaar. Misbruik, uitbuiting, honger, ziekte en gebrek aan onderwijs zijn niet ongewoon. Dit is in strijd met de rechten van ieder kind. Want ieder kind heeft recht op een goede start. Compassion zet zich in voor kinderen die opgroeien in armoede. Of een kind nu in Uganda, Sri Lanka of Nicaragua woont, in 25 landen waar men werkt, krijgen alle kinderen die deel uitmaken van een Compassion-project, dezelfde lessen, aangepast aan de lokale cultuur en gebaseerd op de Bijbel. Dit geldt voor alle gebieden: fysiek, cognitief, sociaal-emotioneel en geestelijk. Op dit moment leven er meer dan **800 miljoen** mensen in extreme armoede. Zij moeten met hun gezin rondkomen van minder dan \$2,15 per dag! Samen met ouders, lokale kerken, medewerkers en giftgevers helpt men wereldwijd 2,3 miljoen kinderen.

De 1e collecte voor dit doel bestemd. U kunt uw gave ook overmaken op het ibannummer van de zwo NL16RABO0373709242 **met vermelding van:**

Compassion

De 2e collecte is bestemd voor: Exploitatie van onze eigen kerk en de 3e collecte is de STEUNcollecte.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting en gesprek onder het genot van koffie, thee of limonade





Berichten voor de gemeente

Bloemen

Op 29 oktober gingen de bloemen als groet naar mw. N.O. van den Assem-Vermeulen.

Voorbeden

Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven door mij te bellen (06 36422405) of te mailen hhoogendoorn15@gmail.com.

Pastoraat

Contactgegevens ds. van der Linden :
telefonisch 06 83446753; e-mail
dsgvanderlinden@gmail.com

PANNENKOEKENAVOND

Zoals u hebt kunnen lezen in contact organiseert de activiteitencommissie een pannenkoekenavond op vrijdag 10 november van 17.30 uur tot 19.30 uur. In kerk de Brug bij voldoende deelname.

U kunt zich opgeven op een inschrijffijst die achterin de kerk ligt, of via de mail naar:
marjanne@dekkersonline.nl

Opgeven kon tot 3 november a.s. De opbrengst is voor een nieuwe geluidsinstallatie voor de kerk.

Komt allen, we hebben eters en bakkers nodig.

De activiteitencommissie.

Ga mee van Kribbe tot Kerststal en steun Zin op School

De kerststal bestaat dit jaar 800 jaar. Van jongs af aan is de Kerststal de ultieme verbeelding van het Kerstverhaal. Elke kerststal nodigt uit om er even bij stil te staan.

Daarom biedt Zin op School een boekje aan om in de Advents- en Kersttijd te ontdekken wat de kerststal voor jou kan betekenen. [Een boekje met gebeden, teksten en overwegingen.](#) Van markante katholieken en protestanten. Een boekje waarmee je ook het werk van Zin op School kunt steunen. Wij mochten het boekje goedkoop inkopen. Bestel het bij ons voor de normale verkoopprijs, en je krijgt een inspirerend boekje, waarmee je ook Zin op School steunt in het werk om het (kerst)Evangelië te delen met kinderen en hun ouders. Het boekje 'Van Kribbe tot Kerststal' kost €9,99. Bestel het bij zinopschool@gmail.com en vermeld je naam, adresgegevens en e-mail, én het aantal boekjes dat je wilt bestellen. Je ontvangt van ons een betaalverzoek en na betaling het/de boekje(s). Zie voor meer informatie <https://www.zinopschool.nl/kerststal/>.



Contact :
Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com
b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413
b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl